



## KUNSTWANDELINGEN HISTORISCH CENTRUM ANTWERPEN



11 MEI  
TM 30 JUNI  
2017



## DEELNEMENDE GALERIES

### 1 Bar à Images | Minderbroedersrui 44

Art, photos, books, curiosities. Bar à Images is een dynamisch art-concept met 'images - beelden' als basis, maar uitgebreid met tekeningen, boeken en kunstvoorwerpen die relevante raakpunten hebben met de inhoud van de lopende tentoonstelling.

Openingsuren:  
vrijdagmiddag  
van 13.00 tot 18.00 uur  
Mogelijk extra  
openingstijden:  
raadpleeg  
[www.baraimages.be](http://www.baraimages.be)



### 8 Callewaert-Vanlangendonck Gallery | Wolstraat 21-23

### 5 Callewaert-Vanlangendonck Collection | Sint-Jacobstraat 17

Callewaert-Vanlangendonck focust op de Belgische avantgarde kunst na 1945. Zij tonen lyrische en geometrische abstracten uit de kunstenaarsgroepen Art Abstrait, Art Construit, Formes, G58 en de Nieuwe Vlaamse School, werk uit de Zero beweging en hedendaagse kunstenaars in lijn met deze abstracte beeldtaal.



Openingsuren:  
**Gallery**, Wolstraat 21-23:  
Woensdag t/m zaterdag  
van 13.00 tot 18.00 uur  
**Collection**, Sint-Jacobstraat 17:  
zaterdag en zondag van  
13.00 tot 18.00 uur

[www.callewaert-vanlangendonck.com](http://www.callewaert-vanlangendonck.com)

## KUNSTWANDELINGEN HISTORISCH CENTRUM ANTWERPEN



## KUNSTRROUTE 1:

- Begin de wandeling bij **Bar à Images 1** Minderbroedersrui 44.
- Ga naar rechts, bij het eerste zebrapad oversteken de Keizerstraat in en linker voetpad op gaan tot aan de **Keizerskapel 2** Keizerstraat 23. **TIP:** Ben je met een groep, dan kan je vragen om een rondleiding.
- Naar rechts, weg terug maar aan de overzijde tot aan het **Rockoxhuis 3** Keizerstraat 10-12. **TIP:** Het Rockoxhuis blijft dit jaar nog open tot juli, dan gaat het voor twee jaar dicht. De lopende tentoonstelling 'The sky is the limit' is echt een aanrader. Het museum is klein, het binnentuintje is een oase van rust.
- Naar links en nogmaals links tot het eerste zebrapad met verkeerslichten, oversteken en schuin links klein straatje in naar Hendrik Conscienceplein. Bezoek de **Carolus Borromeuskerk 4** Hendrik Conscienceplein 12. **TIP:** De Carolus Borromeuskerk is grotendeels door Rubens getekend. Ooit waren er 39 plafondschilderingen van zijn hand, maar die zijn door een brand verwoest. De toren is ook heel specifiek en ook door Peter Paul Rubens getekend.
- Bij buitenkomst straatje rechtsvoor nemen, Wijngaardstraat, dan oversteken naar de Kaasrui, eerste links, Torfbrug, dan rechts Blauwmoezelstraat, links aanhouden tot voorbij ingang kathedraal en dan Tempelstraat in, naar links en direct oversteken de Pelgrimstraat in. Het derde huisje, muren met klimop begroeid, binnengaan en door de **Vlaeykengang 5** wandelen tot je aan de andere kant uitkomt in de Oude Koornmarkt. Sla linksaf richting Schelde over de Suikerrui. Wie wil kan even het 'terras' op tot het beeld van Minerva (ter herdenking van het majestueuze automerk van dezelfde naam). Van hieruit heb je zicht op de kathedraal en het Steen.
- Terug naar beneden en aan de linkerkant oversteken op de Ernest Van Dijckkaai naar het **Van Mieghemmuseum 6** Ernest van Dijckkaai 9. **TIP:** Het Van Mieghemmuseum is beperkt open.
- Naar rechts en tweede straatje rechts in, Palingbrug.
- Door tunneltje onder **Museum Vleeshuis** (instrumentenmuseum) **7** Vleeshouwersstraat 38. Rechts aanhouden in de Driehespenstraat, rechts voorbij ingang Vleeshuis en dan links de Kuiperstraat in. Doorwandelen naar de Oude Beurs, aan de linkerkant heb je Hotel Rubens.
- Buitenkomen naar links en oversteken naar de Wolstraat.
- U passeert **Callewaert-Vanlangendonck Gallery 8** Wolstraat 21-23. **TIP:** Open van woensdag tm zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur.
- Op de tweede hoek aan de rechterzijde passeer je de bruine kroeg 'De Kat'.
- Wandel verder op de linker stoep en bij nummer 37 kan je **discreet** even de gang in tot de grille en heb je een kijk op de **Bontwerkersplaats 9** (stilte aub)
- Verder aan de Minderbroedersrui linksaf tot **Bar à Images 1** Minderbroedersrui 44. **TIP:** Gedurende de tentoonstelling 'Is this real?' van Dutch Master Painters geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak.

## KUNSTRROUTE 2:

- Begin de wandeling bij **Bar à Images 1** Minderbroedersrui 44.
- Ga naar rechts en 1e zebrapad (50m) oversteken de Keizerstraat, in de Keizerstraat nog eens oversteken zodat je op de rechterzijde wandelt. Na minder dan 100 meter heb je het **Rockoxhuis 2** Keizerstraat 10-12. **TIP:** Het Rockoxhuis blijft dit jaar nog open tot juli, dan gaat het voor twee jaar dicht. De lopende tentoonstelling 'The sky is the limit' is echt een aanrader. Het museum is klein, het binnentuintje is een oase van rust.
- Naar rechts verder de straat in tot je aan de overzijde de **Keizerskapel** (Sint Annakapel) **3** Keizerstraat 23 ziet. **TIP:** Ben je met een groep, dan kan je vragen om een rondleiding.
- De Keizerstraat doorlopen tot het einde en dan naar links, de Prinsesstraat en direct rechts in de Kattenstraat.

## VERVOLG KUNSTRROUTE 2:

- Bij het Frans Halsplein, rechts tot Sint Jacobsmarkt, oversteken in straatje naast Game Mania in de Parochiaanstraat ten einde naar rechts en 50 m verder aan de rechterkant de Sint-Jacobstraat inlopen aan de rechterkant heb je de ingang van de **Sint Jacobskerk 4** waar Rubens begraven ligt. Links in deze straat bevindt zich **Callewaert-Vanlangendonck Collection 5** Sint-Jacobstraat 17. **TIP:** Open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.
- Terug naar de Lange Nieuwstraat van waaruit mooi zicht op de kathedraal; doorwandelen tot ter hoogte van nr 7, Bar Bouf, waar je links hiervan door het poortje op de **Sint Nicolaasplaats 6** terecht komt.
- Naar buiten rechts en Sint Kathelijnevest oversteken naar de Korte Nieuwstraat tot huisnummer 18, voorheen 't Asjetje. Als deurtje open is, kan je binnenwandelen en waan je jezelf plots in een andere eeuw.
- Naar buiten straat oversteken de Sint Pieter en Paulustraat in tot aan de rechterkant een doorgang die je op het Hendrik Conscienceplein brengt. Bezoek de prachtige barokke **Carolus Borromeuskerk 7** Hendrik Conscienceplein 12. **TIP:** De Carolus Borromeuskerk is grotendeels door Rubens getekend. Ooit waren er 39 plafondschilderingen van zijn hand, maar die zijn door een brand verwoest. De toren is ook heel specifiek en ook door Peter Paul Rubens getekend.
- Op het pleintje kan je de lekkerste scones van de stad eten bij **Salon de Thé Claude 8** Hendrik Conscienceplein 5.
- Links van de Kerk straatje in en dan terug de Minderbroedersrui in tot **Bar à Images 1** Minderbroedersrui 44. **TIP:** Gedurende de tentoonstelling 'Is this real?' van Dutch Master Painters geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak.

## DUTCH MASTER PAINTERS

Dutch Master Painters (DMP, opgericht door Gisela in Het Veld en Bert van Gerwen) slaat voor kunstenaars de brug tussen creëren, kijken en kopen. Deze moderne - virtuele - galerie maakt zich sinds 2013 sterk om de talenten van kunstenaars uit het Nederlandse taalgebied over de hele wereld zichtbaar te maken voor het kunstminnende publiek. DMP kent inmiddels een mooie mix van erkende grootmeesters, aanstormend talent en bijzondere lokale kunstenaars. Daarbij worden alle beschikbare middelen op multimediaal gebied ingezet: internet, digitale print, social media en virtuele technieken.

Om die reden vervult DMP ook de functie van 'kunstmakelaar'. Eerst wordt gepeild waar de interesse van iemand precies naar uitgaat. Vervolgens helpt men de belangstellende bij het kiezen van een kunstwerk dat aansluit bij de persoonlijke beleving. Stijldefinitie, verzameling of interieur kunnen daarbij een rol spelen.

Dutch Master Painters is daarnaast voortdurend op zoek naar museale podia, estates en galeries, waarop de masters kunnen exposeren. Zo waren er spraakmakende museale tentoonstellingen in Tongerlohuys Museum te Roosendaal in 2013, in Markiezenhof Museum Bergen op Zoom in 2015 en in 2016 de grote expo 'Dat is ook een portret!' in het Breda's Museum.

Van 11 mei tm 30 juni 2017 organiseert DMP in Galerie Bar à Images in Antwerpen de expositie 'Is this real?' met werk van Christiane Vleugels en Jef Diels.